

# EEN RUNDJEN UMME

Nieuwsbrief van de  
Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o.

Nummer 13 | November 2021

## Van het bestuur

Dit is alweer de dertiende versie van 'Rundjen Umme', ons blad voor onze donateurs, sponsors, grondeigenaren, vrijwilligers en alle andere geïnteresseerden. U kunt weer van alles lezen over waar we tijdens het jaar zoal mee bezig zijn.

Ook dit jaar hadden we weer te maken met de coronamaatregelen. Ondanks corona begon in april, geheel volgens ons kerkenpaden-onderhoudsschema, voorzichtig het maandelijks onderhoud. Vanwege het groeizame weer zijn de bermten aan weerszijden van de paden (steeds een halve meter breed) dit jaar veel vaker gemaaid dan vorig jaar. De resterende grasstrook tussen Ziegenbeekpad en de bomen is gehooïd. Mooi onbemest stengelig gras, goed voer voor paarden en schapen. Henk Hengeveld heeft het gemaaid, Leo Pennings met de vorkjesschudder geschud en Joop Weening heeft het weer geperst tot baaltjes.

Onze vrijwilligersdag is vanwege corona ook dit jaar niet doorgegaan. Wel hadden we zaterdag 14 juni een gezellige middag bij Ankersmit in de tuin. Hapjes en drank werden door de firma Ankersmit geserveerd zodat ieder op de plaats kon blijven zitten. Ook mede door het mooie weer was het een prachtige middag.

Voor het maaien van de groenstrook tussen het Keizersbeekpad en de schuine oever van de beek hebben we een jaarlijkse overeenkomst met het Waterschap Rijn en IJssel. Wij maaien en voeren het maaisel met een opraapwagen af naar een naburige biologische boerderij, waar het wordt verwerkt. Dit hebben we ook dit jaar weer naar tevredenheid van het Waterschap uitgevoerd en levert wat mooie inkomsten op.

Net als vorig jaar merken we dat er bijzonder veel gefietst wordt op onze paden. Bij tijd en wijle is het zelfs druk te noemen. Van het Harmenshuusken, onze uitblaasplek en informatiepunt, wordt goed gebruik gemaakt. Uit het drinkwatertappunt kunnen daar de waterflessen weer gevuld worden.

Zoals altijd weer onze dank aan donateurs, sponsors, grondeigenaren en onze vrijwilligers. Ook dank aan allen die bij de Rabo ClubSupport op ons hebben gestemd. Samen maken jullie het mogelijk dat heel veel mensen fietsen en wandelplezier beleven op onze paden. Zeker in deze coronatijd is dit extra waardevol.

Met vriendelijke groet,  
Dolf Wisselink, Voorzitter

## IN DIT NUMMER:

- Van het bestuur
- Ontmoet onze vrijwilligers: Groep Welsinkpad/ Meurspad
- Vrijwilligersnieuws
- Nieuwe aanplant langs Keizersbeekpad
- Wat een weer!
- Wilgen en elzen knotten
- A-j plat könt praoten ...
- Onze belevenissen met het elzenhaantje
- Insectenhotel
- Van wie zijn hond ...
- Rode beuk en boombank aan Ziegenbeekpad
- Contactgegevens



Stichting kerk- en fietspaden  
Sinderen & omstreken

Groep Welsinkpad/Meurspad, v.l.n.r.: André Lenderink, Harm Boesveld, Jan Kees Kense, Aly te Lindert, Freek Ruesink, Hans Grimbergen, Peter Oskamp, Han Gesink. Niet aanwezig: Ruud Daniëls, Wim Vossers, Helma Tuentner en Ali Gesink.

### Ontmoet onze vrijwilligers: Groep Welsinkpad / Meurspad

Wie zijn al die mensen die zorgen dat onze paden er zo mooi bij liggen? Dit jaar spreken we de groep die het mooie Welsinkpad en het Meurspad onder hun hoede hebben. Bijna iedereen is aanwezig en het gesprek bij de koffie zorgt ervoor dat de werkdag flink uitloopt.

Hans Grimbergen: "Ik wou meteen even zeggen dat ik er volgende keer niet bij ben, dus ik wil graag volgende week mijn eindejaarsgesprek!" Han Gesink: "Nou, dat is misschien wel eens goed, een evaluatiegesprek, want sommigen van jullie hebben te weinig diepgang. Ja, die schoffelen te ondiep!" Freek Ruesink: "Nou, ik ben



vandaag onderin de beek aan het werk, dat is toch best diep."

#### Hoe hebben jullie het hier samen?

Peter Oskamp: "Slecht! We moeten altijd hard werken!". Freek: "We hebben een strenge baas!" Al pratend blijkt de groep het toch heel gezellig te hebben samen. Er kan wel eens iemand niet, maar gemiddeld is de opkomst heel goed. De groepsapp helpt hier goed bij en wordt ook gebruikt voor niet-werk gerelateerde zaken (het gesprek daarover is voor een buitenstaander niet goed te volgen).

#### Hoe hebben jullie het werk georganiseerd?

André Lenderink maait de bermen op de maandelijkse werkdag. Tussendoor maait Han Gesink ook nog zodat er zeker elke 14 dagen

*Freek Ruesink maait een stuk oever van de Bergerslagbeek*

gemaaid wordt. Han: "Tweemaal per jaar worden de kanten gesneden. Het schoffelen van het resterende onkruid neemt altijd veel tijd in beslag. Spuiten zou makkelijker zijn, maar we houden ons netjes aan het beleid van de Stichting om het zonder chemische middelen te doen. Het snoeien valt erg mee. Af en toe wat bramen knippen en brandnetels weghalen, maar onder die eiken komt er inmiddels weinig meer op." In najaar en winter zorgt Han ook nog voor het opzuigen van het blad van de paden en op sommige plekken van de berm. Han: "Daar staan speenkruid en anemonen, die zouden anders helemaal verstikken, dat zou jammer zijn. En het is ook voor de veiligheid. Met name waar nog gravier d'or als top laag op het pad ligt, wordt het spekglad als er veel blad op blijft liggen. Er zijn al wel wat mensen onderuit gegaan. Ik stort het blad elders in het bos, daar kan het mooi verteren."

Naast het maandelijkse onderhoud zijn er ook wat incidentele klussen. Wim Vossers heeft na de winter alle 16 nestkastjes gecontroleerd en schoongemaakt. Op een paar na waren ze allemaal bebroed. Freek Ruesink vangt altijd de mollen rondom het pad en heeft deze keer ook met de bosmaaier gemaaid in de Bergerslagbeek bij het bruggetje aan de Wissinklaan, ter plaatse waar de drie eiken staan. Freek: "Dat is de afspraak met het Waterschap. Wij maaien daar de berm en de beek, omdat machines daar vanwege die bomen niet bij kunnen. Het is best een flinke klus. Dan merk je toch dat je ouder wordt. Niet alles gaat meer zo makkelijk als bij de aanleg 11 jaar geleden. Weet je nog Peter, dat wij vooraan in het bos bij de brug een pad vrij moesten maken? Er was geen doorkomen aan. Daor he'w ons flink afeäösd!"

#### Die dubbele rij eiken in het Welsinkpad vinden veel mensen heel bijzonder. Is eigenlijk bekend hoe die zo ontstaan is?

Han Gesink, rayonhoofd maar samen met Ali ook eigenaar van de grond: "Eigenlijk weten we dat niet echt. Maar een verklaring die ons aannemelijk lijkt, is dat er een wal is ontstaan toen ze vanaf de kant van Messink de sloot hebben uitgegraven en de grond aan deze kant van de sloot hebben neergegooid. Omdat ze met die wal verder niks konden, zullen ze er eiken

hebben geplant om daarmee nog wat houtopbrengst te hebben. Dan praten we over 150 jaar geleden. In die tijd werd er door boeren wel vaker aan bosbouw gedaan. Je kunt ook zien dat de eikenwal hoger ligt dan het perceel ernaast."

#### En hoe is het hier met de wildstand?

Han: "De reeënstand heeft wel wat te lijden gehad onder de aanleg van de paden, maar gelukkig zie ik ze hier nog wel. Hazen komen ook terug, fazanten zie ik hier helemaal niet. Er is wel een boomvalk gezien door een vogelaar, maar die heb ik zelf nog niet gezien." Jan Kees Kense: "Bij ons zitten er juist wel reeën en ook fazanten. Wij wonen op een rustige plek net buiten het Welsinkpad en zien veel reeënsporen langs onze wilgensingel. Pas hadden we er één vlak voor de voordeur."

De koffie met cake, gebracht door Aly te Lindert, laat iedereen zich goed smaken. Aly en Freek halen herinneringen op. Ze zaten vroeger in dezelfde klas. Aly: "Ja, maar niet naast elkaar, Freek zat achterin en ik zat voorin." Daarna komen ook andere verhalen los. "Ja, er was een keer, toen was de koffie bijna op, toen riep er ineens iemand: 'Jongens, wij mist d'r nog ene'. Die was nog vooraan het pad aan het schoffelen. De koffie was nog net niet op. Toen zijn we 'm toch maar gaan halen." Aly: "Dan moeten jullie eigenlijk ook die ene keer vertellen



dat ik te laat was." Han: "We zaten hier te wachten op de koffie, die kwam maar niet. Na een kwartier nog niet. Toen maar eens bellen. Stond Aly nog in de wereldwinkel, en schrok zich helemaal te pletter, glad vergeten." Aly: "Toen ben ik eerst maar naar de bakker geweest, om het goed te maken met iets lekkers, en heb ik de koffie alsnog gebracht. Met het schaamrood op de kaken!"

Han Gesink is tevreden met zijn pad en met zijn groep. "Wat het zo leuk maakt is de mix die we hebben. In leeftijd, maar ook in 'echt Sinderens' en 'import'. Dat gaat heel goed samen. Ja, ik ben er content mee!". Aly te Lindert: "Wie wil d'r nog een fitsken koffie?"





*Jammer genoeg deze keer nog geen foto's van de florierende nieuwe aanplant langs het Keizersbeekpad (zie het artikeltje hieronder). Maar de foto's van de fraaie flora en fauna die daar wel is te bewonderen verzachten voorlopig even de pijn*

### Vrijwilligersnieuws

Bij de groep Vierkempe/Keizersbeekpad is Wim Bruggink na jaren trouwe dienst om gezondheidsredenen gestopt. Vanaf deze plaats: Wim, nogmaals hartelijk dank. Nieuw begonnen is dit jaar Richard Staring.

De onderhoudsploeg voor Geurinkpad/Ziegenbeekpad is aangevuld met vrijwilliger Wim Hofs en de groep dames die de harde werkers van koffie voorzien tijdens de bezigheden aan en bij de paden, is versterkt met vrijwilliger Thea Pennings. Veel plezier allen!

### Nieuwe aanplant langs het Keizersbeekpad

Eind 2020 is langs het Keizersbeekpad een singel met inheems plantmateriaal aangeplant. In totaal hebben we bijna 200 bomen en struiken in de grond gezet, in 14 soorten, waaronder eik, els, linde, zoete kers, Gelderse roos, hazelaar, wilde roos, vuilboom en meidoorn. We hebben de aanplant netjes verzorgd, de bodem bedekt met houtsnippers tegen onkruid en uitdrogen en op tijd water gegeven. De aanplant is mooi aangeslagen. Begin september ontdekte ons bestuurslid Joop Lammers echter tot zijn grote schrik dat al de nieuwe aanplant was vernield.

Dit is per ongeluk gebeurd door een loonwerker die op het aanpalende perceel het gewas aan het klepelen was en de aanplant niet heeft gezien. De bedrijfsleider heeft met ons de schade opgenomen en zal deze volledig vergoeden. Wij gaan dus deze winter maar weer aan de slag om nogmaals nieuwe bomen en struiken te planten. En de singel te voorzien van een degelijke markering. U ziet: het leven van een kerkenpadbeheerder gaat niet altijd over rozen.



*Een meertje op het Meurspad*



*Ziegenbeekpad in de sneeuw*

### Wat een weer!

De weersomstandigheden in 2021 leverden mooie plaatjes op. In januari was het nat en stond op het laagste punt van het Meurspad een grote plas water. Zonder natte voeten was er niet door te komen en dat kregen we ook te horen. Toen heeft onze vrijwilligersgroep Welsinkpad/Meurspad er maar een aantal 'stapstenen' neergelegd, waarna wandelaars weer veilig naar de overkant konden lopen. Voor de fietsers was het een kwestie van de benen hoog optillen.

U herinnert zich ook vast nog die ene week in februari waarin heel

Nederland onder de sneeuw lag. Het rondje langs het Ziegenbeekpad waarvan velen gebruik maken om de hond uit te laten was tot kniehoogte dicht gesneeuwd. Gelukkig heeft de firma Wildenbeest het eerste deel zo goed mogelijk vrij gemaakt met de bobcat, zodat er – weliswaar met het nodige geglibber – weer gelopen kon worden. Waarvoor namens Sinderen nog hartelijk dank! Wie dacht dat hij ook het tweede deel van het pad belopen kon, liep ter hoogte van de wilgenhut vast in een flinke sneeuwbank. Daarna was er geen doorkomen aan en was omdraaien het enige dat erop zat. Maar mooi was het wel!

### Wilgen en elzen knotten

De knotwilgen en knotelzen die wij in beheer hebben, worden om de drie jaar geknot. Afgelopen winter was het weer tijd voor de wilgen aan de Vierkempe en de elzen en de wilgen aan het Ziegenbeekpad. We begonnen aan de Vierkempe. Joop Lammers ging met kettingzaag en bijbehorende uitrusting omhoog, in een bakje bevestigd op de lepels van de shovel van Johnny Wildenbeest. Zo werden alle wilgentakken gezaagd. Sommige takken waren al ruim 7 meter lang. Enkele potige kerels sjouwden alle takken in dezelfde richting en legden ze

langs het pad, zodat ze met de gezaagde zijde naar voren in de versnipperaar geschoven konden worden. Op dezelfde wijze werden de elzentakken en wilgentakken aan het Ziegenbeekpad gezaagd. Hierbij was het Leo Pennings op de trekker die het bakje met Joop erin omhoogtilde. Martien Essing en Dick Kobus zaagden vanaf de grond. Nadat het zaagwerk voorbij was volgde het versnipperen van de gezaagde takken. Hiervoor hebben we Hans Gesink (van d'n 'Huisboer') met versnipperaar ingehuurd. Hij heeft een versnipperaar aan de



voorzijde op z'n trekker gebouwd. De snippers worden via een buis in de container achterop de trekker geblazen. Volle containers werden bij een snipperverzamelplaats of een nabije afnemer (voor tuinsnippers) geleeegd. Aangezien alles in de buitenlucht kon gebeuren en we er een winters zonnetje bij hadden, was het een welkome afwisseling in de coronatijd waarin veel dingen niet door konden gaan. Nadien kregen we controle of alle bomen daadwerkelijk geknot zijn, een voorwaarde voor het ontvangen van de landschapssubsidie.

*Knotten, opruimen en versnipperen, lekker in de buitenlucht, een fijne bezigheid in tijden van corona.*



### A'j plat kunt praoten....

Ergens in coronatijd is het idee geboren om iets met ons mooie dialect te doen. Het werden bordjes met toepasselijke teksten die inmiddels her en der op onze bankjes te vinden zijn. Met dank aan Berd Westerveld voor het meedenken over de teksten en Jos Hiddink voor het ontwerp van de bordjes. Er zijn vijf verschillende. Heeft u ze allemaal al ontdekt?



Het elzenhaantje [*Agelastica alni*] (foto: Dirk Slijkhuis)

### Onze belevenissen met het elzenhaantje

Heeft u wel eens van het elzenhaantje gehoord? Wij ook niet. Maar inmiddels weten we er alles van.

Het elzenhaantje is een zwart kevertje dat dol is op jonge uitlopers van elzen. Toen de geknotte elzen gingen uitlopen, heeft het beestje zich er flink tegoed aan gedaan. Zodanig dat er van uitloop geen sprake meer was en het even leek of de elzen de hele zomer kaal zouden blijven. Daar is weinig aan te doen, dus het was een kwestie

van afwachten. Gelukkig kwamen er in de loop van de zomer nieuwe uitlopers en zijn alle elzen weer mooi groen geworden. Die nieuwe uitlopers zaten wat lager dan de oorspronkelijke, waardoor het leek alsof de elzen allemaal wat gekrompen waren. Ook bleven er maar uitlopers bij komen, op de hele stam en zelfs aan de voet van de bomen. Vrijwilligers Henk Tuenter en Dolf Wisselink zijn er met het 'bieltjen' langs geweest en waren daar samen een dag druk mee. De takken zijn versnipperd bij hazelnotenkwekerij 't Joostenhuus.

Nu staan de elzen er weer mooi bij zoals de foto hieronder aantoont. We hopen het elzenhaantje voorlopig niet terug te zien.



### Insectenhotel Ziegenbeekpad

Deze zomer hebben bestuurders Erik en Gert in het kader van biodiversiteit een insectenhotel geplaatst nabij het Ziegenbeekpad. Hierin kunnen onder meer wilde bijen eitjes leggen. Tussen elk ei leggen de bijen een balletje van nectar en stuifmeel. Hier eten de larven van als ze uit hun ei komen. Vervolgens ontwikkelen de

larven zich tot pop in een cocon en in het voorjaar kruipen de bijtjes uit hun cocon. Ze voelen dat het warmer wordt en weten dat de bloemen gaan bloeien, die ze nodig hebben om nectar van te snoepen. Daarna zoeken ze een partner om mee te paren en leggen de eitjes in een insectenhotel en zo begint de cyclus weer opnieuw. De basis van het geplaatste insectenhotel is een oude witlofkweekbak van Erik.



### Van wie zijn hond ...

Langs het Ziegenbeekpad tussen dorp en 'Pennings' hadden we dit voorjaar veel last van hondenpoep. Sinds we gestart zijn met de kerkenpaden is langs alle paden de overlast van hondenpoep gelukkig erg meegevallen. Maar blijkbaar is er sinds kort een aantal bewoners met hond dat het niet nodig vindt om zakjes of schep mee te nemen. Toen er op maar liefst 11 plekken op dit korte stuk wat lag vonden wij het tijd voor actie. Dat kunnen wij snel: in één middag tijd was het traject van idee tot uitvoering gepiept en lag er een hele stapel bordjes klaar. Met



dank aan Harry Hiddink die hiervoor plantenstekers leverde met waterbestendige etiketten. Het lijkt iets te helpen, maar we zijn nog niet tevreden. Er is nog een enkele hondenbezitter al ziende blind, dus wij gaan nog even door met onze actie.



Omdat het zo bijzonder was om te zien, nog twee foto's van de sneeuw in februari: boven een ingesneeuwd Harmenshuusken, onder elzen langs het Ziegenbeek-pad.



**Eerdere nieuwsbrieven**

Wilt u nieuwsbrieven uit voorgaande jaren nog eens teruglezen? U vindt ze op <https://sinderen.com/kerkenpaden/>.



**Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o.**

Kasselderstraat 4a, 7065 BW Sinderen  
 T: 06 23 23 05 58  
 E: [kerkenpadensinderen@gmail.com](mailto:kerkenpadensinderen@gmail.com)

Bent u nog geen donateur? Dan wilt u dit vast wel worden, vraag onze folder aan: [kerkenpadensinderen@gmail.com](mailto:kerkenpadensinderen@gmail.com)

- Voor meer informatie:
- Dolf Wisselink – voorzitter
  - Gert Boesveld – secretaris
  - Erik Hiddink – penningmeester
  - Joop Lammers – PR
  - Madelon Ankersmit – 2e secretaris
  - Marjon Groot Nibbelink – lid



Honden aan de lijn! Zij kunnen drager zijn van de Neospora bacterie, die bij rundvee abortus kan veroorzaken. Houd uw hond dus aan de lijn en **neem uitwerpselen mee.**



Boven: enkele reacties uit het gastenboek van het Harmenshuusken.

**Rode beuk en boombank aan Ziegenbeekpad**

Sinds juli 2020 is Sinderen een mooie boom rijker. Langs het Ziegenbeekpad is een rode beuk geplant en voorzien van een boombank. Beuk en boom zijn een geschenk aan Sinderen van zangvereniging De Vriendenkring die in 2020 na 93 jaar ophield te bestaan. Vanwege vergrijzing was het toekomstperspectief te gering. Het koor nam deze beslissing met pijn in het hart, want het was een hech-

te club die altijd met veel plezier heeft gezongen. Als aandenken wilde het koor Sinderen iets blijvends geven. Dit werd een 'vrijheidsboom' ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Ook wij van de kerkenpaden zijn hier blij mee. Op de foto wethouder Ria Ankersmit en Stien Beernink, 92 jaar oud én maar liefst 76 jaar koorlid. Op 3 juli deden zij samen de feestelijke onthulling.

